

ds. Henk Poot

Wat gebeurt er als een imam iets beweert als ‘De Koran staat boven mensenrechten’? Journalisten weten wel raad met dergelijke uitspraken. Terecht. Tot nog toe is echter voor zover ik weet niemand gevallen over wat dominee Henk Poot schreef in *Israël aktueel* (april 2010). Inhoudelijk is het net zo extreem als de bewering hierboven.



Het heeft ons een paar honderd jaar gekost in Europa om te ontdekken hoe wij als mensen het beste kunnen samenleven. Het begrip mensenrechten ontstond, scheiding van kerk en staat, onafhankelijke rechtspraak, godsdienstvrijheid, scheiding der machten, enz. Al deze waarden zijn in onze westerse cultuur gekomen, niet omdat dat zo duidelijk in de Bijbel stond, maar door logisch nadenken of, zo u wilt, de lessen van de geschiedenis. Na de 2^{de} WO zijn er belangrijke afspraken gemaakt op het vlak van het Internationale recht. Het is extreem als een christen zegt dat wij ons daar niet naar hoeven te richten omdat de Bijbel daarboven staat.

Lapt Israël het internationale recht aan zijn laars, zoals de critici van Israël zeggen, en blijven wij desondanks Israël steunen?

Laat ik als eerste zeggen: wie zich werkelijk verdiept in het internationale recht zou ontdekken dat de staat Israël haar bestaan niet te danken heeft aan de toestemming van de VN. De stemming over de deling van Palestina in 1947 had de status van een advies, niet meer dan dat. De uitspraken van het Hooggerechtshof in Den Haag over het veiligheidshek hadden die waarde ook. En om nog iets te noemen: de nederzettingen in Judea en Samaria zijn niet illegaal. Er wordt veel geroepen en geschreeuwd door de vijanden van Gods volk, maar daarom is alles wat hard geroepen wordt nog niet waar. Israël is in staat van oorlog en probeert in die situatie waar mogelijk het werkelijk recht van iedereen te respecteren.

Maar afgezien daarvan toch nog een paar kanttekeningen: Wat is het internationale recht eigenlijk? Een groot aantal naties erkent Israël niet! Een groot aantal naties erkent Israël niet! Het is het recht van naties, die van Israël de paria van de volkeren maken, haar als eige geen plaats gunnen in dat Hooggerechtshof of in de Veiligheidsraad. Een groot deel van die naties zijn nota bene zelf dictaturen. Het is het recht van een wereld die in de boze ligt en aangestuurd wordt door de ‘wereldbeheersers van deze eeuw, de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten’.

Wie de Bijbel opent, leest dat de oorsprong, het bestaan en de toekomst van Israël rust op de verkiezing en de beloften van God; leest dat God door dit volk Zijn heilsgeschiedenis schrijft met als doel de komst van het koninkrijk op aarde. Israël is daarin het hoofd van alle volken. En hoewel de wereld zich daartegen verzet en te hoop loopt tegen Gods plannen, is juist de vervulling van die plannen de hoop en de toekomst van deze wereld.

Voor ons is het internationale recht ondergeschikt aan het Woord van God. Wij geloven dat Gods recht hoger is en dat ooit alle naties, alle knie in de hemel en op aarde zich voor de God van Israël zal buigen en Hem zal erkennen als de Koning der koningen.

Het is een beetje een verward betoog van ds. Henk Poot.

Hieronder nog even een korte weergave van zijn standpunten:

- * de nederzettingen op de Westbank zijn niet illegaal
- * Israël respecteert het recht van alle burgers
- * Gods Woord staat boven het internationale recht

Hiermee wordt duidelijk het standpunt van Christenen voor Israël weergegeven: God heeft de joden teruggebracht naar hun land. God heeft plannen met Israël.

En voor de rest: blik op oneindig!

Hal Lindsey

Niet zonder reden maakt de westerse wereld zich soms zorgen over Moslimextremisme. Het onderstaande maakt duidelijk dat er ook zoets bestaat als Christenextremisme.

Hal Lindsey was uitgenodigd voor een spreekbeurt in een grote kerk in Minnesota. Er waren 4000 gelovigen in de zaal – allemaal blank.

Zelfverzekerd begint Lindsey zijn toespraak: 'We leven in een opwindende tijd. Ik geloof dat we op de drempel staan van de wederkomst van Christus.' Een vast repertoire in zijn toespraken zijn de opwarming van de aarde, orkanen, aardbevingen en vertrouwelijke informatie van hooggeplaatste Israëlitische politici en militairen.

'Er zijn veel onrustbarende berichten' zegt Lindsey, 'maar Christus zegt: wees niet verontrust. Als je je leven aan Hem hebt gegeven en er valt een kernbom, bid dan dat je er vlakbij bent. Want dan wordt je direct gelanceerd naar de hemel!'

'Wat gebeurt er bij de Opname met kinderen die Jezus nog niet hebben aangenomen', wordt er gevraagd. 'Kinderen gaan mee met hun gelovige ouders – anders zou je massa's ouders hebben die weer terug naar de aarde willen', zegt Lindsey met een zelfverzekerde grijns. Ontspannen gelach in de zaal.

Israël is voor Lindsey 'Gods plot-point'. Vanaf de stichting van de staat Israël begint de teller te lopen en: 'God zal iedereen oordelen die probeert tegen te houden wat Hij met Israel aan het doen is.'

'Hoe kan in 2005 de Gazastrip ontruimd zijn? Dat klopt toch niet met de profetieën?' Lindsey erkent dat hij geschokt was door de vrijwillige terugtrekking van Israël uit Gaza. Wat de achtergronden van Sharons beslissing ook zijn, in ieder geval heeft Sharon nu 'a target-rich environment in Gaza – they're all in one place!' Als hij nu schiet is het altijd prijs! Applaus in de zaal. 'Thats right on!' roept er een.

'Hoe denkt u over Syrië?', wordt er gevraagd. Lindsey leest hardop voor uit Jesaja 17: 'Een godspraak over Damascus: de stad Damascus houdt op te bestaan. Het zal een bouwval worden...' 'Ik denk', vervolgt Lindsey, 'dat Damascus vernietigd zal worden voor de Opname...' 'Door Israël?', vraagt er een. 'Ja, door Israël. Syrië maakt moeilijkheden. Het is een hoofdkwartier van terroristen en de belangrijkste reden, waarom onze troepen het in Irak zo moeilijk hebben. Ik zou willen dat de VS Syrië van de kaart zouden vegen en het niet aan Israël over zouden laten...'

Gebaseerd op Victoria Clark, *Allies for Armageddon, the Rise of Christian Zionism*, Yale University Press, 2007, 149-154.



Hal Lindsey schreef in 1970 de bestseller *De planeet die aarde heette*. Daarin betoogde hij dat het Einde van wereld snel zou aanbreken. Onderzoeken tonen aan dat minstens 25% van de Amerikaanse bevolking een extreem gedachtegoed heeft over de eindtijd en Israël. In evangelische boekwinkels in Nederland en België worden de boeken van Hal Lindsey nog steeds verkocht.