

Einstein



Leerkrachten krijgen soms een bijnaam van de leerlingen op grond van hun uiterlijk of iets anders. Zo was er niet zo lang geleden op deze school een markante collega die ze Mozart (uitspraak op zijn Frans) noemden. Mij noemen ze altijd Einstein.

Waarom noemen ze mij altijd Einstein?

Ik vroeg dat een keer aan een jongen uit het eerste jaar. Hij kwam langzaam uit zijn woorden en zei: 'wel, meneer... u bent slim'. Ook andere leerlingen bevestigen deze uitleg. Een leerling kijkt mij op het schoolplein nieuwsgierig aan en vraagt: 'geeft u wiskunde?' Een van mijn eigen leerlingen zegt: 'u bent slim hè. U weet alles! U bent slimmer dan de directeur!' Balsem voor de ziel zulke leerlingen.

Er is echter nog een andere verklaring mogelijk, die ik hier moet noemen. Zou de overeenkomst tussen mij en Einstein misschien alleen in mijn wat lange haar liggen? Dat zou toch een teleurstelling zijn! Als dat het enige is wat mij met Einstein verbindt!

Dan is er tenslotte nog een derde verklaring, die ik liever onbesproken zou laten. Ik baseer dat op een verhaal dat ik uit de eerste hand hoorde van een oude man die bij de politie had gewerkt. Hij vertelde mij dat hij een keer de wacht hield bij het koninklijk paleis, toen er een vrij onverzorgd zwerverachtig type op hem afkwam. 'Ik wil de koningin spreken', zei hij. 'Ah wel, misschien wilt u even uw papieren laten zien?' De man haalde zijn paspoort uit zijn binnenzak. De politieagent deed het paspoort open en zag bij de foto: Albert Einstein. Oeioei! Zie ik er zo verwaarloosd uit!

J. Voortman