

17 vragen

beantwoord in 42 minuten en 23 seconden

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Er gaat veel verkeerd in de wereld, maar op het ogenblik schiet mij niet iets te binnen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Zoveel.

In Europa moet men de unanimiteitsregel in het buitenlands beleid afschaffen. Zo gaat het niet vooruit.

Westerse landen moeten hun relatie met Israël grondig herzien, omdat de staat Israël een door en door discriminerende staat is.

De belasting op CO₂-uitstoot moet fors omhoog, zodat er automatisch een proces van energietransitie tot stand komt. Gelukkig zit dit in de pijplijn.

Er moeten veel grotere drempels komen bij pornografie.

Wat is uw grootste prestatie?

Prestaties zijn heel betrekkelijk. Ik ben dankbaar dat ik nog steeds getrouwd ben en dat ik onlangs grootvader ben geworden.

Wat is uw grootste mislukking?

Daar hoef ik niet lang over na te denken.

In mijn loopbaan als predikant heb ik drie maal een arbeidsconflict gehad: in 1983, 1997 en 2001 en in 1990 heb ik mijn ambt als predikant neergelegd.

Na mijn overstap naar het onderwijs is het gelukkig helemaal goed gekomen.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

In 1978 heb ik Erna mijn vrouw leren kennen. Ik had voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik echt mijzelf kon zijn.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik heb op het ogenblik geen auto. Via *Dégage* probeer ik zo veel mogelijk elektrisch te rijden. Verder heb ik sinds 2011 zonnepanelen op mijn dak.

Praat u wel eens tegen uw huisdier?

Oei!! Mijn vrouw is dol op haar kat, maar ik heb er niet zo veel mee. Sorry!

Van welke beslissing hebt u het meeste spijt?

Op de middelbare school dacht ik aan twee studierichtingen: geneeskunde en sociologie. Het werd in 1970 sociologie (en in 1973 theologie).

Was ik geneeskunde gaan studeren dan was ik waarschijnlijk huisarts geworden.

Dan had ik veel problemen in mijn loopbaan en met mijzelf niet gehad.

Maar spijt is een groot woord.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Nee toch niet echt. Toen Donald Trump president was werd hij regelmatig door wetgeving afgeblokt.

Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij - heeft u het meest gevormd?

Moeilijk een keuze te maken.

Boek: Ik heb vrij veel boeken over religieuze ervaringen; maar als je zelf op belangrijke momenten zulke ervaringen niet hebt, dan helpt dat ook niet zo veel.

Film: de film Gandhi zette mij aan tot het bestuderen van het leven van M.K.

Gandhi. Gandhi schreef een prachtige autobiografie *Mijn experimenten met de waarheid*.

Muziek: ik speel iedere dag Chopin. Eén kwartier pianospelen doet meer dan een dag Za-zen.

Waarover zou u meer willen weten?

Ik heb mijn passies en manies. Er is altijd een mogelijkheid om iets bij te leren. Als ik vind dat ik te weinig van iets weet, dan kan ik behoorlijk opgaan in het studeren.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Ik ben op het ogenblik zeer welvarend.

Mijn bijdrage komt wel in de buurt van de 10% van mijn netto inkomen.



Wat vind u het moeilijkste aan de liefde?

Een probleem is dat je allebei verandert gedurende je leven. De voorwaarden voor het contract uit het begin 'we gaan ons leven met elkaar delen', zijn niet meer dezelfde na zoveel jaar.

Blijven praten en mooie dingen met elkaar doen - dat is voor mij de oplossing.

Vind u seks overschat?

Wel overschat in de zin dat zonder liefde en trouw seks desastreuze gevolgen heeft.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik houd mijn gewicht in de gaten, ik tennis en doe soms aan jogging.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Dat is heel moeilijk te zeggen....

Wat hebt u geleerd in het leven?

In 1971 werd ik een radicale christelijke gelovige. Veel levenservaringen maken je duidelijk dat dogma's en regels niet voldoen.

Liefde is belangrijk en meeleven met mensen die in moeilijke situaties zitten.